

Ouddorp

Hervormde Kerk (Dorpskerk) Weststraat 2, Ouddorp 09.00 - 15.30 uur

De kerk van Ouddorp moet zo rond 1348 zijn gebouwd en was gewijd aan Sint Maarten. Tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten werd het kerkgebouw in 1490 door de Hoeken zwaar beschadigd. Het oudste deel van de kerk is het koor dat is opgetrokken in tufsteen. Tot in de twintigste eeuw waren in een deel van het schip nog sporen van Romaanse bouwkunst te zien, maar bij een grote uitbreiding zijn deze sporen verloren gegaan. De toren is mogelijk nog ouder dan de kerk. Hierin bevinden zich nog enige oude cellen en een soldatenkamer uit de Franse tijd. De oude gevangenis is tot het begin van de twintigste eeuw in gebruik geweest.

Rond 1572 werd het gebouw in gebruik genomen door de Hervormden.

Het orgel zal bespeeld worden.

Koren en muzikanten mogen de kerk op deze dag voor een optreden benutten. Het optreden moet echter wel binnen een kerkelijke setting passen (psalmen en geestelijke liederen).

Een groep die hiervan gebruik wil maken kan zich vooraf aanmelden via onderstaand emailadres.

Info: www.hervormdoudorp.nl

Molen De Zwaan, Dorpsweg 35, Ouddorp 10.00 - 17.00 uur

Neem een kijkje in de stellingmolen/korenmolen "de Zwaan", een sierlijke hoge molen uit 1846. Tot 1975 in gebruik voor het malen van mengvoeders. De molen ligt in een zeer groene omgeving waardoor hij bijzonder fotogeniek is. U kunt tijdens de monumentendag zelf de molenaar ontmoeten. Tijdens uw bezoek kunt u zien wat een molenaar allemaal doet en hoe u zelf molenaar kunt worden! Een rondleiding en verhalen over de molen is een bijzondere ervaring. Op de molens in Sommelsdijk en Goedereede kunt u ook heerlijke molenkoeken kopen van meel gemalen op de molens.

De molenaar vertelt u graag over de functie van de molen.

Info: www.gomolens.nl

Bunkerroute De Punt, Ouddorp 10:00 – 16:00

Stichting WO2GO opent tijdens Open Monumentendag haar deuren op de bunkerroute de Punt (N57 Ouddorp richting Renesse, na de stoplichten bij Ouddorp 3e afslag op de rotonde, richting De Punt. In de bocht die naar rechts afbuigt ziet u aan de rechterkant een bord met het begin van de Bunkerroute). Er worden tussen 10:00 uur en 16:00 uur continue rondleidingen verzorgd. Deskundige gidsen vertellen daarbij over de historie van het complex en de Atlantikwall op Goeree-Overflakkee. Speciaal voor deze dag worden er twee zogenaamde 'St-bunkers' geopend en verlicht voor het publiek. Eén van de St-bunkers wordt ingericht met originele voorwerpen, die in de oorlogsdagen werden gebruikt op een dergelijk complex. Op een groot scherm worden foto's vertoond van de werkzaamheden om het complex vrij te graven en te restaureren. Tot slot worden op een speciaal uitgezet parcours demonstraties gegeven met radiografische bestuurbare tanks.

Info: www.wo2go.nl en op de Facebook pagina's van WO2GO en de Bunkerroute.

RTM museum, G.C. Schellingerweg 2, Ouddorp
10.30 - 17.00 uur

Het RTM museum sluit het zomer-rijseizoen in stijl af op Open monumentendag. Reizigers in kledij uit vroeger tijden bevolken de rijdende monumenten en nemen u mee terug naar de reisbeleving van de eerst helft van de vorige eeuw. De oud-timers van Carwei zijn de hele dag aanwezig. De tram rijdt enkele malen het standaard zaterdag programma.

Info: www.rtm-ouddorp.nl

Raad- en Polderhuis, Raadhuisstraat 4, Ouddorp
14.00 - 16.30 uur

Het museum "Ouddorps Raad- en Polderhuis" neemt u mee naar vroeger tijden. Het hele jaar door worden er exposities en evenementen georganiseerd die verbanden leggen tussen de collectie en moderne ontwikkelingen op het gebied van hedendaagse onderwerpen. Expositie " Tweede Wereldoorlog op Goeree". Een door Stichting WO2GO samengestelde, interessante tentoonstelling met unieke stukken uit privé-collecties op de 1e verdieping. In de vaste expositie worden de ontwikkeling van de landbouw, het typische landschap, de visserij en de werkzaamheden van de ambachtsman uitvoerig belicht. Het museum is gehuisvest in het voormalige Raad- en Polderhuis. Het monumentale pand met trapgevel en karakteristiek torentje dateert uit 1904.

Info: www.vvgoeree-overflakkee.nl

Goedereede

Toren van Goedereede, Kerkpad 9, Goedereede
10.00 - 17.00 uur

De Toren van Goedereede is een grijze vierkante bakstenen kerktoren in het historische stadje Goedereede. De toren is gebouwd tussen 1467 en 1512. Van 1552 tot 1912 heeft de toren gediend als baken voor de scheepvaart. Met steun van het Gemeentebestuur heeft de Stichting Goereese Gemeenschap in de toren een museum ingericht.

De collectie bestaat onder meer uit opgegraven aardewerk (in Goedereede) Daarnaast uit voorwerpen die betrekking hebben op de klederdracht van het voormalige eiland Goeree-Overflakkee. Ook bezit het museum enkele antieke scheepsmodellen en wordt een doorlopende powerpointpresentatie met historische foto's van het eiland verzorgd. Ook is de beiaardzolder te bezoeken waarop u een van de grootste carillons van Nederland aantreft. Vanaf het dak van de toren heeft u een prachtig uitzicht over het historische stadje Goedereede, het eiland en de wijde omgeving(Haringvliet, Grevelingenmeer, Noordzee)

Info: www.torenmuseum.nl

Hervormde kerk, Kerkpad 1 Goedereede
9.00 - 16.00 uur

De trots van Goedereede is de imposante toren. Het kerkgebouw is in vergelijking tot de toren bescheiden uitgevallen. Dat is niet altijd zo geweest. Met de bouw van de kerk, die gewijd was aan St. Catharina, werd omstreeks 1453 begonnen en enkele decennia later uitgebreid tot een tweebeukige kerk, die vaststond aan de toren. Toen de welvaart van het stadje terugliep kon men zo'n groot kerkgebouw niet meer onderhouden. Reeds in 1631 was sprake van verval. Reparatie volgde, maar in 1695 werd besloten een kleinere kerk te bouwen, die uiteindelijk in 1708 verrees. Hierbij is deels gebruik gemaakt van oud muurwerk en zoveel als mogelijk hergebruik van de bakstenen.

Gedurende de hele dag zal in de kerk een gevarieerd muziekaanbod te horen zijn en wij willen u dan ook uitnodigen om daarnaar te komen luisteren. Het thema van de monumentendag 2015 is "Kunst & Ambacht". Naast de kerk die beide thema's al in zich hebben, zullen er in de Ark diverse ambachten getoond worden.

Ook rond de kerk is het nodige te zien en te koop op de markt. Hier kunt u allerlei kraampjes vinden met eten en drinken, spelletjes, vis, bloemen, fruit en zelfgemaakte koekjes/cake, oliebollen en nog veel meer. U zult begrijpen dat het onderhouden van een monumentale kerk de nodige kosten met zich meebrengt. De opbrengst van deze dag is dan ook geheel bestemd voor het in stand houden van het monumentale kerkgebouw.

info:www.hervormdgoeree.nl

Molen de Windvang, Goereeseweg 5, Goedereede 10.00 - 17.00 uur

Deze molen is een grondzeiler uit 1791. Hij is gebouwd op een kleine verhoging langs de weg. Op de begane grond was vroeger een woning. Hierdoor bevindt zich de maalvloer op de 1e zolder. Om deze te bereiken is een typische buitentrapp gemaakt. Voor een grondzeiler is dit bijzonder. U kunt tijdens de monumentendag zelf de molenaar ontmoeten. Tijdens uw bezoek kunt u zien wat een molenaar allemaal doet en hoe u zelf molenaar kunt worden! Een rondleiding en verhalen over de molen is een bijzondere ervaring. Op de molens in Sommeldijk en Goedereede kunt u ook heerlijke molenkoeken kopen van meel gemalen op de molens.

Info: www.gomolens.nl

Stellendam

Hervormde Kerk, Bosschietenstraat 4, Stellendam 9.30 - 15.00 uur

Stellendam is het jongste dorp op Goeree-Overflakkee, ontstaan aan het eind van de achttiende eeuw. Kerkelijk behoorde het tot Goedereede. Naarmate het dorp groeide, bestond er behoefte aan een eigen kerkgebouw. Ambachtsheer Iman Cau maakte dit mogelijk. Op 20 mei 1819 werd de eerste steen gelegd voor de kerk en in 1820 was het klaar. Het torentje is afkomstig van een boerderij onder Ouddorp. Bij een verbouwing in de jaren twintig werden elektrische lampen aangebracht. Er was toen nog geen elektriciteit op het eiland. De stroom werd opgewekt door een aggregaat. De kerkgangers wilden thuis ook wel elektriek. En zo kreeg Stellendam in 1926 als eerste dorp op het eiland elektriciteit. De hele dag zijn er mensen aanwezig die u veel over de historie van dit kerkgebouw kunnen vertellen. Ook zijn er orgelbespelingen.

info: www.hervormdstellendam.nl

Molen Korenlust, Molenkade 3, Stellendam 10.00 - 17.00 uur

Neem een kijkje in molen "Korenlust", een ronde stenen stellingmolen uit 1856. Deze molen is gebouwd nadat de voorganger door een orkaan in november 1838 van zijn fundamenten was geschoven. Diverse oude onderdelen werden opnieuw gebruikt voor de huidige molen. U kunt tijdens de monumentendag zelf de molenaar ontmoeten. Tijdens uw bezoek kunt u zien wat een molenaar allemaal doet en hoe u zelf molenaar kunt worden! Een rondleiding

en verhalen over de molen is een bijzondere ervaring. Op de molens in Sommelsdijk en Goedereede kunt u ook heerlijke molenkoeken kopen van meel gemalen op de molens.

Info: www.gomolens.nl

Melissant

Jozefkapel, Provinciale weg 6, Melissant

10.00 - 16.00uur

Een verborgen Rijksmonument.

De rotonde bij Melissant kent vier afslagen. De wegwijzer geeft er maar drie, terwijl u de vierde, niet aangegeven, afslag moet nemen. U kruist het naastgelegen fietspad en slaat dan na vijftig meter rechtsaf en meteen weer rechtsaf de doodlopende weg in. Na ongeveer tweehonderd meter ziet u links van de weg een klein bordje "Jozefkapel". Sinds 1900 staat daar een kleine, intieme kapel met zo'n vijftig zitplaatsen, gebouwd met een legaat van Jhr. Jozef van Diert om de bewoners van Melissant een zondagse wandeltocht van twee tot drie uur naar Middelharnis te besparen. Waarom daar? Omdat de regel was, dat er een bepaalde afstand moest zijn tussen twee kerken van verschillende denominaties en in het dorp was op die afstand geen bouwgrond te vinden. Monumentendag, zaterdag 13 september 2014, is bij uitstek de gelegenheid om er eens binnen te kijken. Het bijna unieke Knipscheerorgel – er zijn er nog drie in Nederland - is deze dag vrij te bespelen.

Herkingen

Molen De Dankbaarheid, Molendijk 69, Herkingen

10.00 - 17.00 uur

De Dankbaarheid is een grondzeiler/korenmolen uit 1841. Een molen met een geschiedenis. Bij een zware storm in 1919 belandde een deel van de kap en de wieken in het tegenover liggende Paardegat. Ook was de molen enige tijd in gebruik als weekendwoning. Vanaf 1994 begonnen de restauraties. De molen bezit de jongste Pen & Bauduin as (1915). U kunt tijdens de monumentendag zelf de molenaar ontmoeten. Tijdens uw bezoek kunt u zien wat een molenaar allemaal doet en hoe u zelf molenaar kunt worden! Een rondleiding en verhalen over de molen is een bijzondere ervaring. Op de molens in Sommelsdijk en Goedereede kunt u ook heerlijke molenkoeken kopen van meel gemalen op de molens.

Info: www.gomolens.nl

Dirksland

Hervormde Kerk, Ring 2, Dirksland

10.00 - 17.00 uur

De kerk had in 1416 nog niet de huidige afmetingen. Op de steen die boven de toreningang zichtbaar is staat de datum 24 juni 1488 vermeld. Het is helaas onbekend wat er toen gebeurde. Aan de westkant van de kerk is een fresco (wandschildering) zichtbaar van Christoforus met het kind Jezus op zijn schouder.

Dit jaar bestaat het kerkgebouw 600 jaar en aan de hand van 7 banieren wordt het ontstaan van de kerk en dorp toegelicht. Er zijn gidsen aanwezig om nader uitleg te geven. Zo wordt onder meer het ontstaan van het kerkgebouw, de constructie van de ramen, het orgel en het fresco uitgelegd. Hierbij wordt een duidelijke relatie gelegd naar het thema kunst en ambachten.

Diverse organisten zoals Anton Weenink en Martin Mans bespelen vanaf 10.00 uur het orgel.

Om 13.00 uur zullen leden van het ensemble Eeuwkant Zondagse klederdracht van Overflakkee tonen van rond 1870 tot rond 1920.

Tevens zal er een korte toelichting worden verstrekt.

Aan de Ring in Dirksland vindt ondertussen de jaarmarkt plaats. Goeie spullen vindt u hier, naast een aantal mooie marktkramen met boeken, cd's, pottenbakkers, bloemsierkunst, groente en fruit. Naast en in verenigingsgebouw "Onder de Wiek" vindt u nog andere activiteiten.

Info: www.hervormddirksland.nl

Molen De Eendracht, Vroonweg 11, Dirksland 10.00 - 17.00 uur

De Eendracht" is een stellingmolen/korenmolen uit 1846. Tot 1966 was de molen een beroepsmatig werkend maalbedrijf. Daarna volgde een periode van zwaar verval. In 1980 was het bijna een ruïne. Restauratie volgde waarbij gebruik werd gemaakt van delen van de onttakelde molen van Ooltgensplaat. U kunt tijdens de monumentendag zelf de molenaar ontmoeten. Tijdens uw bezoek kunt u zien wat een molenaar allemaal doet en hoe u zelf molenaar kunt worden! Een rondleiding en verhalen over de molen is een bijzondere ervaring. Op de molens in Sommelsdijk en Goedereede kunt u ook heerlijke molenkoeken kopen van meel gemalen op de molens.

Info:

www.gomolens.nl

Het Hof van Dirksland, tussen Stationsweg 12 – 18, Dirksland 10.00 - 16.00 uur

De schuur van het Hof is omstreeks 1725 gebouwd als onderdeel van de herenboerderij "het Hof" en meet Lengte 16,5 meter, breedte 12 meter, hoogte 13,5 meter. De schuur heeft een zadeldak met aan de korte gevels een wolfseind. De grote dekbalken die de kapconstructie dragen worden ondersteund door tussenstijlen en schoren. Twee grote mendeuren sluiten aan op een middenlangsdeel door het midden van de schuur.

Expositie Pentekeningen Dirkslands Haven

In de schuur wordt ter gelegenheid van Open Monumentendag een expositie ingericht met pentekeningen die Wilma Langendoen maakte van historische foto's van de haven van Dirksland.

De haven van Dirksland ligt er tegenwoordig verstild bij. Maar als je goed om je heen kijkt zie je sporen van een levendig verleden, waarin Dirksland een belangrijke schakelfunctie vervulde in het vervoer over water van en naar Goeree-Overflakkee. Het indrukwekkende Sas van Dirksland laat zien welk belang er in de 18^e en 19^e eeuw gehecht werd aan de haven van Dirksland. Voor de beurtvaart, veerdienst en communicatie vervulde de haven van Dirksland een belangrijke functie.

In de pentekeningen wordt Dirksland verbeeld als dorp van komen en gaan, als dorp van beurtvaarders en reizigers. Het was misschien wel de tram die in het begin van de twintigste eeuw de veranderingen bevestigde die al eerder waren ingezet. Vervoer per as verving langzamerhand de boot en de stoomboot van Middelharnis naar Rotterdam werd de snellere verbinding over water. De foto's van het tegenwoordige aanzien zijn gemaakt door Hans Villerius.

De expositie Pentekeningen van Dirkslands Haven wordt mogelijk gemaakt door Stichting Podium GO in het kader van de Erfgoedlijn Goeree-Overflakkee en krijgt na Open Monumentendag een plaats in Restaurant Het Anker aan de haven van Dirksland.

Info: www.erfgoedlijngo.nl

Sommelsdijk

Remonstrantse kerk, Voorstraat 35, Sommelsdijk 10.00 – 14.30 uur

Vanaf 1948 wordt gebruik gemaakt van het kerkgebouw. Het pand is een voormalig woonhuis en ziet er nog steeds zo uit. Het interieur is sober, er is een monumentale secretaireorgel en een bijzonder raam. Het thema van het raam is "water" een kunstwerk van Ger van Iersel.

Foto expositie

Vorig jaar organiseerde het Netwerk Palliatieve Zorg Goeree-Overflakkee een fotowedstrijd met als thema "Afscheid". Dit leverde een groot aantal prachtige foto's op. De foto's worden bij toerbeurt geëxposeerd in de eilandelijke zorgcentra en in het ziekenhuis. De expositiereeks wordt afgesloten in de Remonstrantse kerk aan de Voorstraat 35 te Sommelsdijk. Deze expositie is daar te zien van 6 september t/m 4 november.

Hervormde Kerk, Marktveld 13, Sommelsdijk 10:00 – 16:00 uur

De bouw van de historische dorpskerk is afgerond in 1499 waarna de kerk in gebruik is genomen en was voor de reformatie gewijd aan de Maagd Maria. Eens behoorde het gebouw tot de grootste kerken op Goeree-Overflakkee. In 1624 en in 1799 is de kerk tweemaal afgebrand en daarna weer herbouwd. Voorheen stond in het koor van de kerk de grafombe van de familie van Aerssen, deze is bij een brand verloren gegaan. Omdat het koor niet meer werd opgebouwd bevindt de grafkelder zich nu buiten de kerk. De grafkelder is enige jaren geleden gerestaureerd. De kerk is gerestaureerd in de periode 1979-1983. In de kerk staat een monumentaal Meere orgel uit 1821. Elke zondag wordt hier Gods woord uitgedeeld en tot Gods eer gezongen.

U bent van harte welkom in de kerk tijdens monumentendag of om een kerkdienst te bezoeken.

Info: www.hervormdsommelsdijk.nl

Streekmuseum, Kerkstraat 2-12, Sommelsdijk 10.00 - 17.00 uur

In het Streekmuseum wordt van 10.00 uur tot 17.00 uur samen met Sociëteit Rethorica aandacht geschonken aan de suikerbietenenteelt op Goeree Overflakkee waar voor jong en oud leuke activiteiten plaatsvinden die zeker de moeite waard zijn om te bezoeken.

Het Streekmuseum aan het Kerkstraatje in Sommelsdijk kan de schatkamer van Goeree-Overflakkee worden genoemd. In 19 afdelingen, van de Romeinen tot en met de Watersnoodramp van 1953, wordt de geschiedenis van het eiland verteld. Naast allerlei gebruiksvoorwerpen zijn er ook siervoorwerpen te zien. Van glaswerk tot textiel, zoals een unieke collectie scheepsvlaggen en -wimpels. Karakteristiek en streekgebonden is de streekdracht. Van de sobere rouwdracht tot de meer kleurrijke kleding en de daarbij behorende keuvels met sierraden worden er getoond. De oude gemeentewapens zijn op glas geschilderd. Ook herinneren oude ambtsketens aan de vroegere gemeenten op het eiland. De oudste keten is echter van de schutterij uit Sommelsdijk.

Info: www.streekmuseum.nl



Sociëteit Rethorica

11:00 – 19:00

De plaatselijke rederijderskamer werd in 1515 opgericht en viert dit jaar onder de huidige naam zijn 500-jarig bestaan. Open Monumentendag staat voor Sociëteit Rethorica wederom in het teken van haar 500-jarig bestaan.

Vanaf 11:00 uur zal in de Kerkstraat en op het Marktveld in samenwerking met het Streekmuseum aandacht worden geschonken aan de suikerbietenoogst uit vroeger tijden, waarbij Zeeuwse trekpaarden de bieten zullen aanvoeren. De kinderen kunnen opdrachten uitvoeren en meedoen aan spelletjes, alles in het teken van de vroegere bietenoogst. Vanaf 13:00 tonen schuttersgilden en Sociëteit Rethorica zelf in het gebouw De Doele historische attributen uit hun rijke geschiedenis.

In het programma is ruim plaats ingeruimd voor iets wat een belangrijke rol in het bestaan van Rethorica gespeeld heeft: de schutterij.

Twee schuttersgilden uit Aarle-Rixtel zullen met veel vertoon de aanzet geven voor de onthulling van twee kunstwerken aan de Kaai van Sommelsdijk door het maken van rondtochten en demonstraties vaandelzwaaien. De eerste rondgang is vanaf 13:30 uur door het centrum van Sommelsdijk waarna men ter hoogte van het Bastion de eerste demonstratie zal geven. Na de onthulling volgen nog twee demonstraties: één op het Marktveld (15:45) en op de Kaai (16:30)

Om 17:00 uur zal de 1-april vereniging uit Brielle een toneelstuk in de Voorstraat opvoeren met als onderwerp een voorval uit de geschiedenis van Sommelsdijk.

Daarna zal er vanaf 18:00 uur in de Voorstraat een gildemaaltijd zijn, waarbij ieder die aanschuift zich zal tooien met een zelf gekozen hoofddekseel.

Programma:

11.00 uur Kinderen beleven monumentendag
Agrarisch ambacht op het marktveld: uitbeelding suikerbietencampagne.
Belgische trekpaarden met boerenkarren voeren de bieten aan.
De bieten worden verwerkt zoals in vroeger tijden.

Demonstraties schuttersgilden: de Blauwe Schut en de Rode Schut

13.00 uur Expositie in Sociëteitsgebouw "De Doele" van de oudste en mooiste attributen van twee schuttersgilden.

13.15 uur Opstellen gilden in de Sint Joris-Doelstraat

13.30 uur Vertrek 1^e rondgang

14.00 uur Vaandelgroet bij het "Bastion" aan de Anne Franklaan

14.30 uur Vertrek 2^e rondgang

15.00 uur Onthulling kunstwerk en gezamenlijke opmars met vaandelgroet

15.45 uur Demonstratie op het Marktveld

16.30 uur Demonstratie op de Kaai

17.00 uur Opvoeren toneelstuk door 1 aprilvereniging Brielle op de Voorstraat

18.00 uur Gildemaal op de Voorstraat

Deelnemen aan de maaltijd kan door aanmelding via societeitrethorica@gmail.com Kosten € 10.00 p.p.

Molen De Korenbloem, Westdijk 1, Sommelsdijk

10.00 - 17.00 uur

De Korenbloem is een stellingmolen/korenmolen uit 1705, een van de oudste nog bestaande ronde stenen bovenkruiers van Nederland. Ondanks de betrekkelijk kleine vlucht is de molen zeer zwaar gebouwd. De enige historische molen van Zuid-Holland met een houten bovenas

en gietijzeren askop. U kunt tijdens de monumentendag zelf de molenaar ontmoeten. Tijdens uw bezoek kunt u zien wat een molenaar allemaal doet en hoe u zelf molenaar kunt worden! Een rondleiding en verhalen over de molen is een bijzondere ervaring. Op de molens in Sommeldijk en Goedereede kunt u ook heerlijke molenkoeken kopen van meel gemalen op de molens.

Info: www.gomolens.nl

Middelharnis

Vrijdagavond 11 september "Muziek in de Voorstraat"

De vooravond van Open Monumentendag wordt in Middelharnis het huiskamerfestival 'Muziek in de Voorstraat' georganiseerd: verrassende optredens in bijzondere monumentale panden aan de Voorstraat.

Met het betreden van de monumentenpanden reizen we terug in Middelharnis' geschiedenis met vissers, reders en ondernemende bestuurders. Met de in 1598 opgerichte Vischafslag van Middelharnis werd de basis gelegd voor de gouden 18e eeuw in Middelharnis met haar bloeiende vissershaven. Muziek in de Voorstraat speelt zich af in het decor van de toenmalige notabelen Lambertus Kolff en zijn oudere broer Adrianus Quirinus Kolff. Ook dit jaar bieden 4 families in hun huiskamer gastvrijheid aan 'Muziek in de Voorstraat' en gaan hun voordeuren open voor de concertgangers.

Het programma start in de voormalige Raadszaal in het oude gemeentehuis. Daarna volgt een wandeling door de Voorstraat en worden vier concerten geboden met gevarieerd repertoire. Het programma blijft een verrassing maar bezoekers mogen rekenen op een mooie avond! Halverwege is er een pauze en ook na afloop is er nog tijd voor een nazit. Kaarten inclusief consumpties kosten €25,00 per persoon en kunnen gereserveerd worden via menheersehaven@gmail.com; u ontvangt dan de betaalgegevens. Uw betaling moet uiterlijk 8 september bijgeschreven zijn, houd daarmee rekening bij uw bestelling. De kaartverkoop is op basis van beschikbaarheid.

Het evenement wordt georganiseerd door een werkgroep in samenwerking met Stichting Podium Goeree-Overflakkee.

Het Oude Raadhuis, Raadhuisstraat 1, 3241 CP Middelharnis 10.00-17.00 uur

Aan het eind van de Voorstraat van Middelharnis staat het oude raadhuis, daterend uit 1639. Het gebouw is ontworpen door de Leidse bouwmeester Arent van 's Gravensande in de stijl van het Classicisme. Niet alleen de voorgevel is het bekijken meer dan waard, ook het interieur bevat diverse bezienswaardigheden. Zo bezitten de raadzaal en de hal prachtig stucwerk, is er nog een authentieke gevangenis uit de 17^e eeuw en hangen er diverse schilderijen, waaronder een kopie van 'Het Laantje' dat ooit geruild is tegen het originele schilderij van Hobbema.

Het Streekmuseum heeft die dag het oude raadhuis in gebruik als uithangbord naar het Streekmuseum in de Kerkstraat van Sommeldijk waar tal van activiteiten zijn.

In het raadhuis zijn schilderijen te zien van Flakkeese schilders en wordt jong en oud met een rondleiding meegenomen terug in de tijd dat Middelharnis een Hoge Heerlijkheid was en er ergens een "halszaak" van gemaakt kon worden.

Bekijk een martelwerktuig en bezoek de eeuwenoude gevangenis!

Er wordt uitleg gegeven over het gebouw en de ruimten zijn aangekleed met o.a een authentiek gedekte tafel uit die tijd met voorwerpen uit het Streekmuseum.

Bezoek het Oude Raadhuis te Middelharnis en het Streekmuseum te Sommelsdijk, los het raadsel op, waarvoor u aanwijzingen vindt op beide locaties en win een High Tea in het Streekmuseum!

Info: www.streekmuseum.nl

Hervormde Kerk, Ring 15, Middelharnis 09.30 - 17.00 uur

De Grote of St. Michaëlskerk aan de Ring van Middelharnis dateert van rond 1465-1467. De kerk is oost-west gebouwd, gelijk alle oude rooms-katholieke kerken. Voor de zuidelijke ingang van de kerk liggen nog twee, uit de RK tijd daterende altaarstenen.

Vanaf 11:30 uur treedt het Oratoriumkoor Zuid West Nederland uit Middelharnis op met het volgende programma:

Veni Domine opus 39 - Felix Mendelssohn
Vespergesang opus 121
Gedeelte uit Psalm 42 opus 42
Cantique de Jean Racine - Gabriel Faure
Gedeelte uit het Requiem opus 48

Rond de kerk en in en om de "Hoeksteen" wordt van 09:30 – 15:00 een grote jaarmarkt gehouden t.b.v. de kerk. In de kramen vindt u groenten, fruit, bloemen, vis en handwerken. Daarnaast is er een rommelmarkt en veiling. In de Hoeksteen en op het terras kunt u iets drinken met allerlei lekkers erbij.

Info: www.hervormdegemeentemiddelharnis.nl

Stad aan het Haringvliet

Molen De Korenaer 10.00 - 17.00 uur

De Korenaer is een grondzeiler/korenmolen uit 1746. Deze molen werd in 1746 gesticht en was de opvolger van een standerdmolen op deze plaats. Opvallend is de vooruitstekende positie op de dijk waardoor de molen bijna op de rijweg draait.

U kunt tijdens de monumentendag zelf de molenaar ontmoeten. Tijdens uw bezoek kunt u zien wat een molenaar allemaal doet en hoe u zelf molenaar kunt worden! Een rondleiding en verhalen over de molen is een bijzondere ervaring. Op de molens in Sommelsdijk en Goedereede kunt u ook heerlijke molenkoeken kopen van meel gemalen op de molens.

Info: www.gomolens.nl

Nieuwe-Tonge

Hervormde Kerk, Kerkring 31, Nieuwe-Tonge 10.00 - 15.00 uur

De kerk is een laatgotische kruiskerk uit 1500, uniek op Goeree-Overflakkee vanwege een dwarsschip. Met toren en het kleine kerkhof, omringd door de kerkgracht, vormt de kerk een bekoorlijk geheel.

Het gebied wat nu Nieuwe Tonge heet wordt al vermeld in 1284 en heette Grijsoord. De eerste bezitters waren kloosterorden, Floris V en de heren van Voorne. Blijkens de

uitgiftebrief van Jan van Beijeren (17 februari 1420) moest kort na de bedijking van de polder het Noordland een kruiskerk worden gebouwd en toegewijd zijn aan de heilige Laurentinus. In de loop der tijd is de kerk gebruikt voor vele gelegenheden: erediensten, bijbellezingen, dank-, bid- en boetedagen, vieringen van de verjaardagen van de Koning(in) en nog vele meer.

Het koor van de kerk is voor diverse doeleinden gebruikt. Vanaf de reformatie was het ingericht als school, totdat er in 1856 een nieuwe school aan de Nieuwstraat werd gebouwd. Schoolmeesters werden aangesteld door de kerkenraad en waren bijna altijd tevens voorzanger en voorlezer.

Info: www.hervormdegemeentenieuwetonge.nl

Molen De Oranjeboom, Molendijk 91, Nieuwe-Tonge **10.00 - 17.00 uur**

De Oranjeboom is een grondzeiler/korenmolen uit 1768. Door zijn ligging domineert deze molen het dorpsbeeld van Nieuwe Tonge. Let op de bijzonder fraaie gevelsteen. De molenaar vertelt u graag over de functie van de molen.

Info: www.gomolens.nl

Oude-Tonge

Hervormde Kerk, Kerkring 1, Oude-Tonge **10.00 - 16.00 uur**

De kerk is een laatgotische kerk en gebouwd in de 15^e eeuw.

Info: www.hervormdoudetonge.nl

Oude gemeentelijke begraafplaats, Emmastraat, Oude-Tonge

Vergeleken met vorig jaar heeft de oude begraafplaats een mooier aanzien gekregen. Kapotte stenen zijn hersteld, het toegangshek is gerestaureerd en ook het oude middenpad heeft een nieuwe ondergrond gekregen. De begraafplaats dateert van 1809 en kan met recht een monument genoemd worden. Tot 1977 hebben er begrafenissen plaatsgevonden, daarna is het kerkhof gesloten verklaard, maar dat betekent niet dat er geen bezoekers of geïnteresseerden over mogen lopen. Zeker na de opknopbeurt en het plaatsen van een informatiepaneel is een bezoek de moeite waard. U vindt nadere informatie, verhalen en wetenwaardigheden uit de geschiedenis van deze oudste begraafplaats van Oude-Tonge op de website.

Info: www.begraafplaatsemmastraat.nl

Molen De Korenbloem, Molendijk 101, Oude-Tonge **10.00 - 17.00 uur**

Neem eens een kijkje in molen "de Korenbloem", een grondzeiler/korenmolen uit 1748. De molen is gelegen aan de rand van het dorp op een betrekkelijk hoge dijk. De zichtbaarheid vanuit alle richtingen geeft deze molen extra waarde. U kunt tijdens de monumentendag zelf de molenaar ontmoeten. Tijdens uw bezoek kunt u zien wat een molenaar allemaal doet en hoe u zelf molenaar kunt worden! Een rondleiding en verhalen over de molen is een bijzondere ervaring. Op de molens in Sommelsdijk en Goedereede kunt u ook heerlijke molenkoeken kopen van meel gemalen op de molens.

Info: www.gomolens.nl

Achthuizen

Molen Windlust, Achthuisdijk 53, Achthuizen
10.00 - 17.00 uur

Windlust is een stelling/korenmolen uit 1852. Lange tijd in gebruik als pakhuis en in 1970 zelfs onttakeld. Een langdurige restauratie volgde waarbij de molen weer maalvaardig werd gemaakt. Opvallend is de fraai vormgegeven achterbaard. U kunt tijdens de monumentendag zelf de molenaar ontmoeten. Tijdens uw bezoek kunt u zien wat een molenaar allemaal doet en hoe u zelf molenaar kunt worden! Een rondleiding en verhalen over de molen is een bijzondere ervaring. Op de molens in Sommeldijk en Goedereede kunt u ook heerlijke molenkoeken kopen van meel gemalen op de molens.

Info: www.gomolens.nl

Den Bommel

Molen De Bommelaer, Molendijk 33, Den Bommel
10.00 - 17.00 uur

Neem een kijkje in molen de Bommelaer, een grondzeiler/korenmolen uit 1735. Deze molen is gebouwd nadat de voorganger door een orkaan in november 1838 van zijn fundamenteën was geschoven. Diverse oude onderdelen werden opnieuw gebruikt voor de huidige molen. U kunt tijdens de monumentendag zelf de molenaar ontmoeten. Tijdens uw bezoek kunt u zien wat een molenaar allemaal doet en hoe u zelf molenaar kunt worden! Een rondleiding en verhalen over de molen is een bijzondere ervaring. Op de molens in Sommeldijk en Goedereede kunt u ook heerlijke molenkoeken kopen van meel gemalen op de molens.

Info: www.gomolens.nl

Ooltgensplaat

Programma Kunst en ambacht rond de haven
13.00 - 16.30 uur

- Demonstratie door de smid
- Uitleg over authentiek stucwerk door de stucadoor
- Timmertechneken van vroeger
- Loodgieter
- Oude fotografietechnieken
- Wol vilten
- Glas- en loodwerk
- Kalligrafiedemonstratie
- Op Kaai 6 zal de Plaatse Kunstenaar Kuizinga aanwezig zijn met een expositie van zijn laatste werk. U kunt hem hier ook aan het werk zien.
- Zilversmid

Verder:

- Rondleiding door het dorp, verzorgd door de dorpsraad
- Beklimmen van de monumentale kerktoren van de hervormde kerk, met uitleg van architect Van der Zwan over de laatste restauratie
- Puzzeltocht voor de kinderen

- Michel Groen zal rondrijden op zijn antieke 'hoge bi' fiets van vóór 1900
- Restauratie kunstwerk aan de havenwand bij het weeghuisje door de kunstenaar Hugo Kaagman zelf
- Het sluisje bekijken vanuit een kano
- Oude schepen in de haven liggen
- Ludieke verbinding met het fort en sluishaven, waar ook diverse activiteiten zijn

Terras op de Kaai voor een hapje en een drankje

Doorlopend live muziek op de muzikentent op de Mestkaai door o.a. Advendo en Ongeregeld.

Aansluitend is het mogelijk te genieten van het 7-gangenmenu "Kaai Culinair" op de Mestkaai. Reserveren voor het 7-gangen menu via http://boog-ooltgensplaat.nl/boog-ooltgensplaat.nl/Kaai_Culinair.html

Info: info@boog-ooltgensplaat.nl

Fort Prins Frederik, Havendijk 16, Ooltgensplaat

10.00 - 17.00 uur

Ooltgensplaat is strategisch gelegen aan het Volkerak, eeuwenlang een belangrijke vaarroute tussen Rotterdam en Antwerpen. Nadat ons land in 1810 bij Frankrijk werd ingelijfd, verrees aan beide zijden van het Volkerak een fort. In Ooltgensplaat droeg deze de naam Duquesne. De plattegrond is in hoofdlijnen trapeziumvormig, waarbij de wallen van hele en halve bastions zijn voorzien. Op het plein van het fort werd een stenen geschutstoren gebouwd. Na het vertrek van de Fransen werd het fort omgedoopt tot Prins Frederik. In de decennia die volgden was er weinig of geen bezetting. Gedurende mobilisatie 1914-1918 was die er wel, zo'n 250 man. Na de Eerste Wereldoorlog verloor het fort zijn strategische betekenis en werd het in 1928 als vestingwerk opgeheven.

Ook dit jaar zullen tijdens het weekend van de Open Monumenten Dag op 12 en 13 september, de deuren van Fort Prins Frederik opengesteld worden door Stichting Kunst, Cultuur, Historie Promotie.

Er zullen rondleidingen gegeven worden en er zijn exposities. Daarnaast worden muziek en gedichten ten gehore worden gebracht en mooie verhalen verteld over het verleden.

Er is ruimte voor mensen die een oud ambacht willen tonen.

Voor kinderen is er een aangepast programma met o.a. belevingstoneel en spelletjes.

Info: www.fortprinsfrederik.nl

Voor meer informatie over het Open Monumentendag programma:

VVV Goeree-Overflakkee

Het "Blauwe Huus"

Bosweg 2 3253 XA Ouddorp,

Tel. 0187-681789

Info: www.vvvgoeree-overflakkee.nl

Info: www.goeree-overflakkee.nl

Info: www.gomolens.nl

Wijzigingen voorbehouden

Molenstichting Goeree-Overflakkee

(Opm. Hugo Verweij: deze aanvullende informatie van de Molenstichting te plaatsen wanneer er ruimte over is in de lay-out. Extra ruimte mag het niet gaan kosten.)

Het ambacht van molenaar

Zolang er molens in Nederland zijn, zijn er molenaars. De eerste beschrijvingen van windmolens zijn van rond 1200. Het beroep molenaar stamt uit die tijd. Met 9000 molens in de tweede helft van de 19e eeuw werd het hoogtepunt in molenbouw bereikt. Op al deze molens werkten molenaars, het waren deze mensen die beroepsmatig de traditie van molenaar hebben laten ontstaan waarbij, de functie van de molen de vaardigheden van de molenaar bepaalde.

Het verval van het Nederlandse molenbestand en het dalend aantal molenaars trad in met de opkomst van de mechanische aandrijving. Na de oorlog leek het beroep volledig te verdwijnen.

Gelukkig begon tegelijkertijd de molenbescherming tot volle ontwikkeling te komen en werden molens als monument beschermd. Toen vanaf 1970 jonge enthousiaste molenliefhebbers zich het vak van molenaar opnieuw eigen maakten, vonden honderden molens hun oorspronkelijke functie terug. De neergang van het molenbestand werd tot stilstand gebracht, honderden vrijwillige molenaars stelden de molens regelmatig in bedrijf en voerden klein onderhoud uit. Dankzij het werk van de molenaarsgilden en molenverenigingen en stichtingen werd - en blijft! - het ambacht van molenaar levend erfgoed.

De Reizende Dichters

(Opm. Hugo Verweij: Informatie en een of meerdere gedichten van de Reizende Dichters te plaatsen wanneer er ruimte over is in de lay-out. Extra ruimte mag het niet gaan kosten.)

Dit jaar hebben De Reizende Dichters van Goeree-Overflakkee hun 5^e Bladerboek uitgegeven. Hierin zijn 7 thema's uitgewerkt. Veelal onderwerpen van bijzondere activiteiten in 2015. Onder andere het thema van Gedichtendag: 'met zingen is de liefde begonnen' en het thema van de Boekenweek: 'waanzin, te gek voor woorden'. Ook het thema van Monumentendag: 'kunst en ambacht' is uitgewerkt. Het boek is te koop bij de boekwinkels en de galerie van Kunstplus.

Info: De Reizende Dichters: <http://oogo.cultuurpleingo.nl>

Kunst en ambacht

*Het is kunst
beeld, schildering, foto
om het even
als creatieve inspiratie
materieel tastbaar
ambachtelijk
vorm te geven*

*een oorlogsmonument
vraagt als uitstraling
waardigheid
komt tot stand
door empathie
inzichtelijke inspiratie
ambachtelijke vaardigheid*

ontbrekende ambacht

maakt van gedicht
onzichtbare kunst
stoelt op inspiratie
creatieve verwoording
van ervaren emoties
een Goddelijke gunst

Fred Hoogervorst

(past eventueel bij het programma Dirksland, bij de NH kerk)
Christoffel □

patroonheilige
van reizigers
en beschermer
tegen watersnood

Christoffel
met zorg geschilderd
als fresco
in Dirkslands kerk
eens
weggewerkt
met witkalk
waarom
later
tevoorschijngedaald
van achter
het grauwigeworden wit
waarom

Christoffel
ben je er wel
of ben je er niet
in verf of er achter
in kracht of zwakte
in gedachten of gevoel
waar ben je

Niels Snoek

(past eventueel bij het programma Middelharnis, bij de NH kerk)
de grote of Michaël kerk

de geschiedenis
herhaalde zich
bij verschillende branden
werd gered
wat gered kon worden

orgelklanken
weerklinken
nu door de kerk
ik luister
naar de stilte
en wat nog meer

borden, boeken
weinig is er

bewaard gebleven

*verscholen
naast de galerij
zit hij al eeuwen
het duiveltje*

*zijn blik gaat
over al het kwaad
wat hij steeds ziet*

*vele eeuwen
branden overleefd
ziet hij, hoop ik
ook het goede*

*dat wat de mens
in Godshuis beleeft*

Anne Hanse